

de, som de andra barnen gjort, fingo ej lif.¹ Fågeln på julhögen skall vara till minne af detta underverk.

Det är beaktansvärdt, att figuren vid julhögen ej nämnes grebba eller flicka utan »jungfru». Detta häntyder möjligtvis på att »jungfrun» och »heren» ursprungligen betecknat Maria och Jesus.

Alla dem, till hvilka jag vändt mig med förfrågningar om tolfhålakringlan och julahögen, hafva med stort intresse och beredvillighet lämnat mig upplysningar och bakat prof på de olika brödsorterna. Många hafva snart sagdt med hänryckning talat om hur högtidlig julen var, då den firades, så som det skedde i deras ungdom; och om de få öfverlefva flera jular vilja de åter duka jula-bord och baka julahögar, »så att det må blifva riktig jul igen».

A. Qvistgaard.

Lilit i Norrland.

Med hänvisning till tillägget efter Levi Johanssons meddelande om Lucia i Fataburen 1906, särskildt sid. 199—200, må följande i bref från honom i januari 1908 lämnade underrättelse här offentliggöras.

»I Stuguns socken i Jämtland blev jag nyligen bekant med en bonde, som hette Hornej och var från en utby, Fisksjölandet. Vi kommo i samspråk om en del saker på folktrons område. Kom jag så att omnämna Lucia. Även han hade hört talas om Adams första hustru, men han hade hört, att hon skulle heta Lilit, vara rödhårig och elak alldeles bedröfligt, samt brunögd. Från henne lära alla som äro rödhåriga och brunögda härstamma, och dessa hava i regel stammoderns egenskaper. Detta hade han i sin barndom hört av en gammal gumma, som gick omkring i socknen och kardade ull. Hon skulle varit född på 1780-talet och hetat Kerstin Moberg.»

¹ Denna berättelse återfinnes i de apokryfiska evangelierna om Jesu barndom.

Red.